



Ontdek IJsselmonde!

Les 5a - Geld!

Inleiding

Aan het begin van de Middeleeuwen waren de meeste mensen boer, ook de meeste edele heren. De edele heren waren wel rijk en ze beschermden de andere arme boeren tegen rovers en natuurgeweld. In ruil hiervoor gaven de arme boeren een deel van de opbrengst van hun land aan de heer. En ook bewerkten de arme boeren het land van de heer voor hem.

De boeren hoefden meestal geen eten te kopen, dat haalden ze van hun eigen land. Veel andere dingen, zoals meubels, konden zij ook gewoon zelf maken. Toch waren er ook spullen die ze niet zelf konden vervaardigen. Die dingen (bijvoorbeeld borden om van te eten) moesten wel "gekocht" worden.



Ruilen

In de dorpen deden ze dit in het begin door gewoon te ruilen: jij geeft mij een bord, dan geef ik jou een paar kaarsen. Maar tijdens de Middeleeuwen veranderde dit.

De boeren werden steeds beter in het verbouwen van voedsel. Al snel hadden ze meer voedsel dan zijzelf op konden. Hierdoor hoefde niet iedereen meer boer te zijn. Sommige mensen konden ander werk gaan doen, bijvoorbeeld meubels, potten of kaarsen maken. Dit werden de ambachten en gebeurde vooral in de steden. Op het platteland kozen boeren er steeds vaker voor om maar een of twee producten te verkopen. Zo waren er boeren met vooral vee en boeren met hoofdzakelijk landbouw.



In het begin ruilden de mensen nog steeds: een kan melk kon geruild worden voor een brood of krop sla. De mensen met een ambacht moesten natuurlijk ook eten. In het begin ruilden zij hun producten voor eten: een bord voor een zak appels. Maar op een gegeven moment werd dit lastig. Er kwam steeds meer handel en de ambachtslieden hadden veel spullen om te verkopen. Mensen reisden ver om hun spullen te ruilen. En dat was lastig, want hoe zorg je ervoor dat al het eten vers blijft als je veel en ver reist? Er waren nog geen auto's om snel te reizen en geen koelkasten. En wat moest je doen als de inwoners van het dorp waar je spullen wilde verkopen al genoeg borden hadden? En was een fles wijn uit Italië wel evenveel waard als een boerenkool uit Nederland?